

Besöksrapport från Flensburg 2022 Adelgilde hos Knudsgilde Flensburg.

För att komma rätt i denna reseskildring inkluderar jag även min och Annikas hela resa inför helgen 25 juni.

Annika hade vid övertalningen börjat planera för henne några måsten på vägen vilket inleddes med att Faaborg museum lades in i navigatorn. En besökansvärd liten ort på södra Fyn. Där finns ett museum skapat kring Fynmålarna vilket var en trevlig upplevelse. Därpå färja till Als en vidunderlig färd i sommarhettan. På detta vis kapade vi 10 mil från Faaborg till Flensburg. Vi begav oss då till Glücksburg och bodde där på Strandhotellet. Ett Falsterbohus moderniserat till hög standard. Omgivningarna är fantastiska segelvatten och för mig gav det en insikt om, varför fritidsbåtar är så stort både i Danmark liksom i Tyskland.

Nästa förmiddag besökte vi Glücksburgs Slott varifrån de flesta kungahusen i Europa härstammar. Klara med det blev det tid för att checka in på Hotellet i Flensburg för att därpå inta en enkel lunch vid vattnet.

Klockan 19:00 var det samling inför en tvåtimmars båttur på Flensburg Fjord. Ett utmärkt sätt att bekanta sig med gillesbröder och systrar inför lördagens stora evenemang. Tidigare Ålderman Hans slog sig ner hos mig och Annika och visade sig inte bara vara en fantastisk guide utan bjöd på en del kunskap om byggbranschen i gränslandet. Efter båtturen serverades en buffémåltid på Borgeforeningens gård.

DE STORE ADELGILDE.

Ett noggrant angivet tidschema med början 08:00 och 13 st tidsangivelser, den sista 19:30 Middag med damer.

Klädsel, kjole och vitt, hög hatt och vita handskar. Uppställning och alla hälsar på alla och önskar "god fest". Inför uppställningen bjöds från bricka en snaps till samtliga liksom närvarande systrar. Ordningen verkade vara, kedjor först, därpå övriga och sist fotfolket vilka det nu var. Receptiender drog kanonen och någon bak i ledet smällde kinapuffar lite här och var och till och ifrån. Orkestern tog ton och mycket sådan och marschen inleddes genom staden till borgmästaren och överborgmästaren. Den siste en kvinna. Utanför deras ämbetsbyggnad var det uppställning. Höger om påbjöd Ålderman därpå kommandot: hatt av! När hälsningsbetygelserna var avklarade från bägge håll serverades åter snapsar från fat. Därpå hatt på!

Den polisbevakade processionen fortsatte därpå vidare genom staden till St Knutsborg, gildets egen fastighet och restaurang. Det var varmt och bitvis motlut under marschen så det krävdes mycket kalorier och det saknades aldrig. Väl framme vid St Knudsborg hissades Dannebrogen. Hatt av och hatt på kom från åldermannen med jämna och ojämna mellanrum hela dagen. Nu lämnade systrarna för deras utflykt till Sønderborg och bröderna gick till bords även de ceremoniellt och mycket hatt av och på. Framförallt lite märkligt att hatt skulle vara på under hela Kongefrokosten. Frokosten inleddes med en vädjan om gåvor, närmare bestämt 19 flaskor vitt vin att förtäras till frokosten. Genom handuppräkning fick de givmilda ge sig till känna och protokollfördes och namnupplästes.

Måltiden var god och förmodligen densamma som många år tidigare. Tal hölls från olika håll och från Sverige var det Ålderman i Ystad Carl Peter Hellberg som höll ett lysande anförande. När Kongefrokosten var över var det vid pass en knapp timme till Festmåltiden med gäster. Gästerna var borgmästaren och överborgmästarinnan. Under denna timme förflyttade sig alla frackarna med och utan hatt ut i trädgården och i stället för kaffe dracks det öl för det var ju lika varmt inne som ute. Nu pågick även skjutningen vilken genomfördes på en bana inomhus och med salongsgevär. Gästerna sköt efter festmåltiden

Festmåltiden inleddes med några förhållningsregler och ett tydligt skramlande med kassakistan, en förgylld plåtburk. Det är förbjudet att skåla med de vid honörsbordet, att bita av en snaps och det är sju snapsar som serveras. Lättnaden är att snapsflaskorna går runt och man väljer själv hur mycket man håller upp. När det är upphållt stöter man flaskan i bordet så att det tydligt hörs. När det smällandet upphört så uppfattar Åldermannen att det är dags för en ny klunk och lämnar ordet till någon i rådet för att förkunna vad den snapsen avser. Maten var traditionell, en matjesillsfile med kokta grönsaker och potatistuvning. Öl var givetvis måltidsdrycken. Borgmästaren höll ett tal på danska och överborgmästarinnan ett med inledning på danska men resten på tyska givetvis avslutat med en skål! Värt att notera är att den som inte är danskspråkig kan inte tas upp i gildet.



Det var så varmt att när taffeln bröts så hägrade ytterligare en öl i haven inför systrarnas ankomst. När systrarna anlände serverades kaffe! och tårta! Därpå en paus inför kvällens fest.

Rast vila efter egen förmåga, omklädning och återfärd till festlokalen. Ledig klädsel, smoking, var påbjudet. Här fanns inga hattar ej heller vita handskar men väldig mycket feststämning. Systrarna var placerade vid sina respektive bröder.

Middag med tillkännagivande av duktiga skyttar osv. En rejäl portion ryggbiff, vit sparris och nypotatis. En pianist underhöll och ackompanjerade allsången som sjöngs med hjälp av utlagda sångböcker. Traditionella Danska sånger. Till slut blev det lite dans till pianistens musik och därpå hemfärd.

Efter välbehövlig natts sömn tog hemresan vid efter en gemensam hotelfrukost bland tillresande. Annika hade åter bestämt vilka måsten som skulle genomföras på vägen hem. Kolding, Trapholt museet med en lunch i trädgården. Tack och lov för de goda alkoholfria ölsorter som numera alltid finns till hands. Museet var för mig en positiv överraskning både vad gäller det som visas och

byggnaderna och deras omgivning. Eftersom Trapholt är ett utemöbelföretag så kretsar en hel del kring möbler, färg och måleri.

Som om det inte var nog med det så finns ännu ett för Annika måste i Kerteminde. Detta har anknytning till det vi sett i Faarborg nämligen en av Fyn målarnas bostad och ateljé som numera är tillbyggd med en modern utställningsbyggnad fylld med konst.

En mycket minnesvärd utflykt till Flensburg och en intressant inblick i en minoritetsinvånarvärld. Den Danska sammanhållning är viktig i denna del av Tyskland så viktig att det finns Dansk skola upp till studenten!

I Fred och Endräkt Klenodbevararen.

