

Besök vid Sankt Knuts Gille i Laholm – Högtidsfest lördagen den 11:e mars 2017

Skaffare Mats Ahlberg med hustru Maria Ahlberg

Dagens besök började med en fin tur norrut över Hallandsåsen där ett soligt och vårvarmt Laholm välkomnade från sin bästa sida. Vi välkomnades av Laholms Gillet redan på stadshotellet genom bubbel och choklad samt en trevlig inbjudan till förövning vilken avhölls tvärs över torget där Laholms Ålderman tog emot oss på restaurang Annabelle. Efter att ha stärkt oss på olika sätt i gemytligt sällskap intog vi den genom Laholms gilles försorg ordnade transporten och begav oss till Strandhotellet i Mellbystrand för fortsatta övningar.

I samband med mingel och välkomstdrink höll Laholms Ålderman med Oldfru en separat mottagning för gästande gillens representanter vilka kom från Tumathorp, Ringstedt, Landskrona, Ronneby, Ystad, Malmö, Lund och Skanör-Falsterbo. I samband med mottagningen framförde vi hälsningar från Broder Ålderman med Oldfru och Knutsgillet i Skanör-Falsterbo. Laholms Ålderman med Oldfru bad oss återgälda motsvarande hälsningar.

Efter procession till annan del av Strandhotellet vidtog den officiella ceremonin inklusive parentation samt reception. Sexton nya bröder och systrar upptogs under högtidliga former. Tidigare och nya stipendiater underhöll och stipendie om femtusen kronor utdelades till årets kulturstipendiat Jack Johansson.

Efter formellt återtag gavs möjlighet till mer mingel och det serverades fördrink. Överceremonimästaren slog därefter staven i golvet och den formella ingången till bords påbörjades. Efter kungssång bänkade vi oss för en tre-rätters middag bestående av skaldjurssoppa, rapsgrissida med palsternackspuré och till dessert en lakritspannacotta med lemoncurd och råörda blåbär. Allt ackompanjerat av viner från Sydafrika och Italien samt kaffe och avec.

Tidigare stipendiater fortsatte underhålla liksom rådet som genomförde en storstilad sånginsats. Tumathorps Ålderman höll gästernas tacktal vari han berörde flera olika delar av gillenas gemensamma historia.

Efter att ha brutit taffeln var det uppställning för gemensam polynese. Därefter fortsatte dansen ytterligare någon timma, medan även nattamat serverades, tills bandet slutade spela och det var dags att runda av.

Efter en trevlig kväll bar det så tillbaka till Laholm och stolpasängen för en god natts sömn.

Mats Ahlberg